



8 mei 2026

The Scene – Iedereen is van de wereld

Dit is voor de misfits die je
Her en der alleen ziet staan
Die onder straatlantaarns eten
En drinken bij de volle maan

Dit is voor degenen
Die je overal herkent
En deze is voor jou en mij
Want dit is ons moment

En ik hef het glas
Op jouw gezondheid
Jij staat niet alleen

Iedereen is van de wereld
En de wereld is van iedereen
Iedereen is van de wereld
En de wereld is van iedereen Deze is voor iedereen die passie heeft
En die voor passie gaat
In het donker kan ik jou niet zien
Maar ik weet dat jij daar staat

En ik hef het glas
Op jouw gezondheid
Jij staat niet alleen
Iedereen is van de wereld
En de wereld is van iedereen
Iedereen is van de wereld
En de wereld is van iedereen

Rood, zwart, wit, geel, jong, oud, man of vrouw
In het donker kan ik jou niet zien
Maar deze is van ons aan jou

En ik hef het glas
Op jouw gezondheid
Want staat niet alleen
Iedereen is van de wereld
En de wereld is van iedereen
Iedereen is van de wereld
En de wereld is van iedereen

Iedereen is van de wereld
En de wereld is van iedereen
Iedereen is van de wereld
En de wereld is van iedereen
Van iedereen
Van iedereen
Van iedereen
Van iedereen

Frank Boeijen - Zwart Wit

Hij liep daar in de stad, 's avonds laat
Plotseling aan de overkant, zag hij ze staan
Iemand riep je hoort niet bij ons, mes-steek-pijn
Denk goed na aan welke kant je staat

Denk niet wit, denk niet zwart, denk niet zwart-wit
Denk niet wit, denk niet zwart, denk niet zwart-wit
Maar in de kleur van je hart, maar in de kleur van je hart
Donker was de straat, op weg naar het plein
Een taxi, het is te laat, het is voorbij
Wie wil er bloed op de achterbank van de werkelijkheid
Denk goed na aan welke kant je staat

Denk niet wit, denk niet zwart, denk niet zwart-wit
Denk niet wit, denk niet zwart, denk niet zwart-wit
Maar in de kleur van je hart, maar in de kleur van je hart

Denk niet wit, denk niet zwart, denk niet zwart-wit
Denk niet wit, denk niet zwart, denk niet zwart-wit
Maar in de kleur van je hart, maar in de kleur van je hart
Maar in de kleur van je hart, maar in de kleur van je hart

Claudia de Breij – Mag ik dan bij jou

Als de oorlog komt,
En als ik dan moet schuilen,
Mag ik dan bij jou?
Als er een clubje komt,
Waar ik niet bij wil horen,
Mag ik dan bij jou?
Als er een regel komt
Waar ik niet aan voldoen kan
Mag ik dan bij jou?
En als ik iets moet zijn,
Wat ik nooit geweest ben,
Mag ik dan bij jou?

Mag ik dan bij jou schuilen,
Als het nergens anders kan?
En als ik moet huilen,
Droog jij m'n tranen dan?
Want als ik bij jou mag,
Mag jij altijd bij mij.
Kom wanneer je wilt,
Ik hou een kamer voor je vrij.

Als het onweer komt,
En als ik dan bang ben,
Mag ik dan bij jou?
Als de avond valt,
En 't is mij te donker,
Mag ik dan bij jou?
Als de lente komt,

En als ik dan verliefd ben
Mag ik dan bij jou?
Als de liefde komt,
En ik weet het zeker,
Mag ik dan bij jou?

Mag ik dan bij jou schuilen,
Als het nergens anders kan?
En als ik moet huilen,
Droog jij m'n tranen dan?
Want als ik bij jou mag,
Mag jij altijd bij mij.
Kom wanneer je wilt,
Ik hou een kamer voor je vrij

Mag ik dan bij jou schuilen,
Als het nergens anders kan?
En als ik moet huilen
Droog jij m'n tranen dan?
Want als ik bij jou mag,
Mag jij altijd bij mij
Kom wanneer je wilt,
'k hou een kamer voor je vrij.

Als het einde komt,
En als ik dan bang ben,
Mag ik dan bij jou?
Als het einde komt,
En als ik dan alleen ben,
Mag ik dan bij jou?

VOF de Kunst – Een kopje koffie

Ik sta op...
Nog niet wakker...
Ik wankel door het huis als een stakker...
Maar ondanks alles haal ik men doel...
Op het gevoel.

Ja ik ben...
Een gebruiker...
Het pure spul dus zonder de suiker...

Ik giet het zwarte goud in een kop...
En ik leef weer op.
Één kopje koffie!

En de markt...
Wordt stabiel...
De grote winkels werken als dealer...
Een Angolees of Braziliaan ..
Levert het aan.

Het bevat...
Cafeïne...
Ik loop erop al was het benzine...
Expresso supra altijd loodvrij...
Dus doet u mij.
Één kopje koffie, één kopje koffie!

Over de verzuiling heen...
Is er troost voor iedereen...
In de uren van nood en ontbering...
Neem der nog één.
Één kopje koffie, één kopje koffie!
Één kopje koffie, één kopje koffie! Al die lui op kantoren...
Je mag ze in principe niet storen...
Maar als de koffiejuifvrouw het wil...
Ligt alles stil.

En de school...
De fabrieken...
De universiteit, de klinieken...
Al die tenten drijven volop...
Steeds weer op...
Één kopje koffie, één kopje koffie!

Één kopje koffie!
Sterke drank...
Sigaretten...
We slippen langzaam dicht en vervetten...
Met al die luxe gaan we kapot ...
Aan ons genot.

Maar ik hou van beschaving...
Ik wil een keurig nette verslaving...
Na al die jaren weet ik het wel...

En ik bestel.

Één kopje koffie, één kopje koffie!

Ik ben een gebruiker (één kopje koffie)

Zonder de suiker (één kopje koffie)

Één één kopje koffie (één kopje koffie)

Ik ben een gebruiker (één kopje koffie)

Zonder de suiker (één kopje koffie)

Ik ben een gebruiker (één kopje koffie)

Één kopje koffie (één kopje koffie)

Ramses Shaffy – Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder

Voor degene in een schuilhoek achter glas

Voor degene met de dichtbeslagen ramen

Voor degene die dacht dat-ie alleen was

Moet nu weten, we zijn allemaal samen

Voor degene met 't dichtgeslagen boek

Voor degene met de snel vergeten namen

Voor degene die 't vruchteloze zoeken

Moet nu weten, we zijn allemaal samen

Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder

Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder

Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder

Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder

Niet zonder ons

Voor degene met de slapeloze nacht

Voor degene die 't geluk niet kan beamen

Voor degene die niets doet, die alleen maar wacht

Moet nu weten, we zijn allemaal samen

Voor degene met z'n mateloze trots

In z'n risicoloze hoge toren

Op z'n risicoloze hoge rots

Moet nu weten, zo zijn we niet geboren

Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder
Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder
Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder
Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder
Niet zonder ons

Voor degene met 't open gezicht
Voor degene met 't naakte lichaam
Voor degene in 't witte licht
Voor degene die weet, we komen samen

Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder
Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder
Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder
Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder
Niet zonder ons

Niet zonder ons (15x)

Fluitsma & Van Tijn – 15 miljoen mensen

Land van duizend meningen
Het land van nuchterheid
Met z'n allen op het strand
Beschuit bij het ontbijt

Het land waar niemand zich laat gaan
Behalve als we winnen
Dan breekt acuut de passie los
Dan blijft geen mens meer binnen

Het land wars van betutteling
Geen uniform is heilig
Een zoon die noemt z'n vader Piet
Een fiets staat nergens veilig

15 Miljoen mensen
Op dat hele kleine stukje aarde
Die schrijf je niet de wetten voor
Die laat je in hun waarde

15 Miljoen mensen

Op dat hele kleine stukje aarde
Die moeten niet 't keurslijf in
Die laat je in hun waarde

Het land vol groepen van protest
Geen chef die echt de baas is
Gordijnen altijd open zijn
Lunch een broodje kaas is

Het land vol van verdraagzaamheid
Alleen niet voor de buurman
De grote vraag die blijft altijd
Waar betaalt 'ie nou z'n huur van

'T Land dat zorgt voor iedereen
Geen hond die van een goot weet
Met nasiballen in de muur
En niemand die droog brood eet

15 Miljoen mensen
Op dat hele kleine stukje aarde
Die schrijf je niet de wetten voor
Die laat je in hun waarde

15 Miljoen mensen
Op dat hele kleine stukje aarde
Die moeten niet 't keurslijf in
Die laat je in hun waarde