



17 mei 2024

VOF De Kunst – Eén kopje koffie

Ik sta op...
Nog niet wakker...
Ik wankel door het huis als een stakker...
Maar ondanks alles haal ik m'n doel...
Op het gevoel.

Ja ik ben...
Een gebruiker...
Het pure spul dus zonder de suiker...
Ik giet het zwarte goud in een kop...
En ik leef weer op.
Één kopje koffie!

En de markt...
Wordt stabiel...
De grote winkels werken als dealer...
Een Angolees of Braziliaan ..
Levert het aan.

Het bevat...
Cafeïne...
Ik loop erop als was het benzine...
Expresso supra altijd loodvrij...
Dus doet u mij.
Één kopje koffie, één kopje koffie!

Over de verzuiling heen...
Is er troost voor iedereen...
In de uren van nood en ontbering...
Neem der nog één.

Één kopje koffie, één kopje koffie!
Één kopje koffie, één kopje koffie!

Al die lui op kantoren...
Je mag ze in principe niet storen...
Maar als de koffiejuffrouw het wil...
Ligt alles stil.

En de school...
De fabrieken...
De universiteit, de klinieken...
Al die tenten drijven volop...
Steeds weer op...
Één kopje koffie, één kopje koffie!

Één kopje koffie!
Sterke drank...
Sigaretten...
We slippen langzaam dicht en vervetten...
Met al die luxe gaan we kapot ...
Aan ons genot.

Maar ik hou van beschaving...
Ik wil een keurig nette verslaving...
Na al die jaren weet ik het wel...
En ik bestel.
Één kopje koffie, één kopje koffie!

Ik ben een gebruiker (één kopje koffie)
Zonder de suiker (één kopje koffie)
Één één kopje koffie (één kopje koffie)
Ik ben een gebruiker (één kopje koffie)
Zonder de suiker (één kopje koffie)
Ik ben een gebruiker (één kopje koffie)
Één kopje koffie (één kopje koffie)

Suzan & Freek – Blauwe dag

Weet je nog dat jij me zei dat wij nooit zouden vluchten als een van ons
Loopt door de regen en nooit meer kijkt naar hoe het leven is in de zon
Weet je nog dat jij me zei dat jij d'r altijd bent als ik je nodig heb
Nee, ik ben het niet vergeten, nee
Wat jij me ooit hebt gezegd

Want ik zie dat jij het moeilijk hebt en niet meer lachen kan
Zoals je vroeger deed
En nauwelijks in de gaten hebt dat je anders loopt
Dan dat je deed voorheen
Weet je nog dat jij me zei dat jij d'r altijd bent als ik je nodig heb
Nee, ik ben het niet vergeten, nee
Wat jij me ooit hebt gezegd

Blauwe dag, als het dondert
En valt de hemel naar beneden, ben ik hier bij jou alleen
Blauwe dag, één seconde
Laten we dansen tot de morgen en de lucht weer opengaat

Fiets met jou mee door heel de stad
Als jij dat wil, nou, dan doe ik dat
Ik ben hier op je blauwe dag
Blauwe dag, één seconde
Laten we dansen tot de morgen en de lucht weer opengaat

Weet je nog dat jij me zei dat jij d'r altijd bent wanneer ik ergens val
Nu lig ik zelf op de grond en ben ik diegene zonder licht in een donker dal
Ik ging van de top van de wereld naar de plek waar ik niemand ken
Nee, ik ben het niet vergeten, nee
Wat jij me ooit hebt gezegd

Blauwe dag, als het dondert
En valt de hemel naar beneden, ben ik hier bij jou alleen
Blauwe dag, één seconde
Laten we dansen tot de morgen en de lucht weer opengaat

Fiets met jou mee door heel de stad
Als jij dat wil, nou, dan doe ik dat
Ik ben hier op je blauwe dag
Blauwe dag, één seconde
Laten we dansen tot de morgen en de lucht weer opengaat

Fiets met jou mee door heel de stad
Als jij dat wil, nou, dan doe ik dat
Ik ben hier op je blauwe dag
Blauwe dag, één seconde
Laten we dansen tot de morgen en de lucht weer opengaat

Herman van Veen – Opzij opzij opzij

Opzij, opzij, opzij,
maak plaats, maak plaats, maak plaats,
Wij hebben ongelofelijke haast.
Opzij, opzij, opzij,
want wij zijn haast te laat,
Wij hebben maar een paar minuten tijd.

We moeten rennen, springen, vliegen, duiken, vallen, opstaan en
weer doorgaan.
We kunnen nu niet blijven, we kunnen nu niet langer blijven staan.

Een andere keer misschien
dan blijven we wel slapen
en kunnen dan misschien als het echt moet,
wat over koetjes, voetbal en de lotto praten,
nou dag tot ziens, adieu het gaat je goed.

We moet rennen, springen, vliegen, duiken, vallen, opstaan en
weer doorgaan.
We kunnen nu niet blijven, we kunnen nu niet langer blijven staan.

Opzij, opzij, opzij,
maak plaats, maak plaats, maak plaats,
Wij hebben ongelofelijke haast.
Opzij, opzij, opzij,
want wij zijn haast te laat,
Wij hebben maar een paar minuten tijd.

We moeten rennen, springen, vliegen, duiken, vallen, opstaan en
weer doorgaan.
We kunnen nu niet blijven, we kunnen nu niet langer blijven staan.

Een andere keer misschien
dan blijven we wel slapen
en kunnen dan misschien als het echt moet,
wat over koetjes, voetbal en de lotto praten,
nou dag tot ziens, adieu het gaat je goed.

We moeten rennen, springen, vliegen, duiken, vallen, opstaan en
weer doorgaan.
We kunnen nu niet blijven, we kunnen nu niet langer blijven staan.

Opzij, opzij, opzij,
maak plaats, maak plaats, maak plaats,
Wij hebben ongelofelijke haast.
Opzij, opzij, opzij,
want wij zijn haast te laat,
Wij hebben maar een paar minuten tijd.

We moeten rennen, springen, vliegen, duiken, vallen, opstaan en
weer doorgaan.
We kunnen nu niet blijven, we kunnen nu niet langer blijven staan.

Een andere keer misschien
dan blijven we wel slapen
en kunnen dan misschien als het echt moet,
wat over koetjes, voetbal en de lotto praten,
nou dag tot ziens, adieu het gaat je goed.

Guus Meeuwis - Het is een nacht

Je vraagt of ik zin heb in een sigaret
't is 2 uur 's nachts, we liggen op bed
in een hotel in een stad
waar niemand ons hoort
waar niemand ons kent
en niemand ons stoort
Op de vloer ligt een lege fles wijn
en kledingstukken die van jou of mij kunnen zijn

Een schemering
de radio zacht
en deze nacht heeft alles
wat ik van een nacht verwacht

Het is een nacht
die je normaal alleen in films ziet
het is een nacht
die wordt bezongen in het mooiste lied
het is een nacht
waarvan ik dacht dat ik 'm nooit beleven zou
maar vannacht beleef ik 'm
met jou, oh

ik ben nog wakker en ik staar naar het plafond
en ik denk aan hoe de dag lang geleden begon
en zomaar er vandoor gaan met jou
niet wetend waar de reis eindigen zou

nu lig ik hier in een wild vreemde stad
en heb net de nacht van mijn leven gehad
maar helaas er komt weer licht door de ramen
hoewel voor ons de wereld vannacht heeft stil gestaan

Het is een nacht
die je normaal alleen in films ziet
het is een nacht
die wordt bezongen in het mooiste lied

het is een nacht
waarvan ik dacht dat ik 'm nooit beleven zou
maar vannacht beleef ik 'm
met jou, oh

maar lied blijft slechts bij woorden
een film is in scene gezet
maar deze nacht met jou is levensecht

Het is een nacht
die je normaal alleen in films ziet
het is een nacht
die wordt bezongen in het mooiste lied
het is een nacht
waarvan ik dacht dat ik 'm nooit beleven zou
maar vannacht beleef ik 'm
met jou, oh

Het is een nacht
die je normaal alleen in films ziet
het is een nacht
die wordt bezongen in het mooiste lied
het is een nacht
waarvan ik dacht dat ik 'm nooit beleven zou
maar vannacht beleef ik 'm
met jou, oh

en vannacht beleef ik 'm met jou
en ik hou alleen nog maar van jou ohoho
en ik hou alleen nog maar van jou

Frizzle Sizzle – Alles heeft een ritme

Zeven uur, je moet je bed uitkomen.
Je moeder staat te schreeuwen op de gang.
Zeg meisje duurt het nou nog lang.
Hoor es even, ik lig net te dromen.

Kwart over zeven, ik heb nog alle tijd.
Want opstaan duurt geen eeuwigheid.

Zo gaat het iedere keer.
Je probeert het steeds weer.
Op je eigen manier.
Iedere keer wat meer.

Neem de tijd voor alle dingen.
leef je eigen ritme.
alles kun je laten swingen.
in je eigen ritme.
Ritme zit in alle mensen.
en swingen kun je leren.
Ohhh yeah yeah yeah
Alles heeft een ritme.

De hele dag heb je weer lopen rennen.
kwart over zes , je bent weer niet op tijd.
Is het nou ook zo'n kleinigheid.
Ohhhh tijd ik kan er niet aan wennen.
Luister even, is dat nou van belang.
Want ik ga toch mijn eigen gang.

Zo gaat het iedere keer.
Je probeert het steeds weer.
Op je eigen manier.
Iedere keer wat meer.

Neem de tijd voor alle dingen.
leef je eigen ritme.
alles kun je laten swingen.
in je eigen ritme.
Ritme zit in alle mensen.
en swingen kun je leren.
Ohhh yeah yeah yeah
Alles heeft een ritme.

Neem de tijd voor alle dingen.
leef je eigen ritme.
alles kun je laten swingen.
in je eigen ritme.
Ritme zit in alle mensen.

en swingen kun je leren.
Ohhh yeah yeah yeah

Alles heeft een ritme
Alles heeft een ritme
Alles heeft een ritme
Alles heeft een ritme

Gerard Cox -Het is weer voorbij die mooie zomer

Na nana nana
Na nana nanana nana
Na nanana na na nanana nana
Na nana na nana nanananananana

Je hebt er maandenlang naar uitgekeken
De koude winter wou maar eerst niet om
Traag en langzaam kropen langs de weken
Maar eindelijk, daar was ie toch: de zon

De nachten kort, de dagen lang
De ochtend vol van vogelzang
Het scherpe, hoge zoemen van een mug

Dan denk je: ha, daar is 'ie dan
Dit wordt minstens de zomer van een eeuw
Maar lieve mensen, oh wat gaat het vlug

't Is weer voorbij die mooie zomer
Die zomer die begon zo wat in mei
Ah, je dacht dat er geen einde aan kon komen
Maar voor je 't weet is heel die zomer
Al weer lang voorbij

De wereld was toen vol van licht en leven
Van haringgeur vermengd met zonnebrand
Een parasol om het felle licht te zeven en in je kleren schuurde zacht het zand

We speelden golf en jeu de boules

we zonden zalig in een stoel we dreven met een vlot op de rivier
We werden weken lang verwend maar ach aan alles komt een end

nu zit ik met mijn dia's in de regen hier

't Is weer voorbij die mooie zomer
Die zomer die begon zo wat in mei
Ah, je dacht dat er geen einde aan kon komen
Maar voor je 't weet is heel die zomer
Al weer lang voorbij

Na nana nana
Na nana nanana nana
Na nanana na na nanana nana
Na nana na nana nanananananana

Herfst verkleurt weer langzaam alle bomen
'k Heb 's nachts al lang weer m'n pyjama aan
Dan had je eens in juli moeten komen
Toen sliepen we 's nachts buiten op het strand

En 's morgens vissen in de zon
En zwemmen zover als je kon
We voeren met een boot een end op zee

't Is jammer dat het over ging
't Is allemaal herinnering
Daar doen we dan de hele winter maar weer mee

't Is weer voorbij die mooie zomer
Die zomer die begon zo wat in mei
Ah, je dacht dat er geen einde aan kon komen
Maar voor je 't weet is heel die zomer
Al weer lang voorbij

Na nana nana
Na nana nanana nana

André Hazes – Het laatste rondje

De kastelein schenkt nog wat in,
en kijkt dan op z'n klok,
het is de hoogste tijd,
iedereen drinkt snel z'n glas leeg,
de laatste wordt getapt,
een jukebox die plots zweeg.

't Is de hoogste tijd wordt er geroepen,
uit de hoek,
de bonnen liggen klaar,
ach mag ik vanavond poffen,
vraagt een mannenstem,
betaal jij morgen maar.

Het is tijd, de hoogste tijd,
u wordt bedankt voor weer 'n avond gezelligheid,
dag mevrouw en dag meneer,
u komt hier toch weer.

Er wordt aan de bel getrokken,
de laatste is van mij,
dan gaan we snel naar huis,
nou vooruit de allerlaatste
wie denkt er aan mij,
ik heb toch ook een huis.

Aan de tafel in de hoek,
daar zit een man alleen,
en staart voor zich uit,
straks wordt hij weer snel vergeten,
hij denkt waar kan ik heen,
ik heb geen rooie duit.

Het is tijd, de hoogte tijd,
u wordt bedankt voor weer 'n avond gezelligheid,
dag mevrouw en dag meneer,
u komt hier toch weer.

De kelner roept kom op nou mensen,
't is de hoogste tijd,
ook ik heb een gezin,
want zij weet hoe laat we sluiten,
kom ik thuis te laat,
mag ik er niet meer in.

Nog een mop en even lachen, dan is het voorbij,
de zaak die is nu leeg,
lege flessen en wat pinda's liggen op de grond,
de jukebox die plots zweeg.

Het is tijd, de hoogste tijd,
u wordt bedankt voor weer 'n avond gezelligheid,
dag mevrouw en dag meneer,
u kom hier toch weer.